



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1074

15.10.2023 (134)

Lederskab mellem nationalt fællesskab og elitisme

fra Michael Kühnen

SENATET I DEN NYE ORDEN

Med opfyldelsen af NSDAP's partiprogram er en ny orden blevet realiseret. I den finder vort folks liv og udvikling sted inden for rammerne af en avanceret kultur i overensstemmelse med dets art og natur, hvor hele det nationale samfunds åndelige, mentale, videnskabelige, videnskabelige, kunstneriske og økonomiske potentiale frit kan udvikle og uddybe sig. Dette frie fællesskab af artsbevidste tyskere har ikke længere brug for partiets ledelse, som derfor opløses efter gennemførelsen af dets program.

Ledelsens og senatets institutioner er ikke berørt af denne opløsning. Deres opgaver og beføjelser forbliver i det væsentlige uændrede i den nye orden. Det nationale samfund har fortsat brug for en leder, i hvem det ser sig selv legemliggjort, og som har den uindskrænkede autoritet, der er nødvendig for at lede et folk med succes gennem dets kamp for eksistens. Denne leder skal fortsat påtage sig alt ansvar - først og fremmest ansvaret for, at den nye orden udvikler sig i overensstemmelse med naturlovene og ikke igen degenererer.

Og i den nye orden bevarer senatet også sin vogter- og kontrolfunktion og al sin magt til at forhindre sådanne udartninger og forhindre uværdige ledere i at misbruge deres magt. Som allerede nævnt kan vi endnu ikke forudsige, hvilke

former denne raceadel, denne elite af racemæssigt bundne personligheder, som så vil have ledelsen af Volksgemeinschaft og det fjerde rige, der skal skabes, vil antage. Men senatet vil helt sikkert repræsentere den ledende top for dette sande aristokrati, som virkelig vil være de bedste!

NATIONALSOCIALISTISKE LEDERE

Den nationalsocialistiske bevægelse producerer ikke myrevæsener, der skal fungere som små tandhjul i et sjælløst samfund, men nationalt og racemæssigt bevidste personligheder, der indtager deres plads i det organisk opbyggede Volksgemeinschaft.

Der findes derfor ikke nogen "uniformstype" - hverken for partikammeraten, den politiske soldat eller den politiske leder og slet ikke for den politiske leder. Alle tre er ganske vist udtryk for en nationalsocialistisk mennesketype, som imidlertid ikke er kendetegnet ved personkonformitet, men ved konformitet i en livsholdning og et ethos!

Vi kan derfor beskrive principperne for livsindstillingen, de etiske principper for nationalsocialistiske arbejdere, soldater og ledere, men vi kan ikke udpege et samlet menneske, som skal opfylde og leve efter disse principper. Hvert medlem af folket - hvad enten det er arbejder, soldat eller leder - skal snarere udvikle sig som en individuel, fri personlighed, men bundet til folket og racen.

Hvis dette værk skal beskrive ledelsens nationalsocialistiske idé og livsindstilling, må det derfor vises, hvilket ethos der præger dem, og hvordan de realiseres. Dette er hidtil blevet gjort. Men hvis der konkret spørges om, hvordan sådanne ledere virkelig vil være, leve og handle, kan dette spørgsmål kun besvares ved at beskrive eksempler på personligheder, i hvilke det nationalsocialistiske lederskab blev og bliver realiseret på eksemplarisk vis.

Mangfoldigheden af sådanne nationalsocialistiske lederpersonligheder svarer til mangfoldigheden af livet som helhed og dermed også til vores biologiske livsopfattelse.

I det følgende vil der ikke blive forsøgt nogen korte biografier, men kun at vise, hvordan de i denne uddybning nævnte lederskabsprincipper helt konkret er blevet realiseret i eksemplariske lederpersonligheder, for at appellere til alle nutidens lederkammerater om at arbejde på samme måde med sig selv og på deres egen måde og i overensstemmelse med deres karakter at blive en nationalsocialistisk leder, en person, der er "den højeste legemliggørelse af racens og personlighedens værdi", for nu at citere dette store og afgørende ord af Føreren. Med henblik

herpå: Heil!

RUDOLF HESS

Af alle de utallige nationalsocialistiske lederpersonligheder på alle niveauer, som bør være vores forbilleder, kan kun de færreste og mest betydningsfulde nævnes her - men blandt disse er Rudolf Hess, bortset fra Adolf Hitlers personlighed, som står over alle, helt sikkert den nationalsocialistiske leder, som er mest æret i hele verden.

Det offer, som hans nu over 40 år lange tortur, som han udholdt med en ukuelig viljestyrke og en urokkelig loyalitet over for Føreren og idéen, og som efter al sandsynlighed kun døden vil kunne frelse ham fra, har gjort Rudolf Hess til en mytisk figur af gammel storhed: Hans lidelser, hans offer og hans eksemplariske loyalitet giver os - de små børnebørn - styrke til at tage flaget op på vores side og til at udholde ofre, lidelser og forfølgelser, der blegner i sammenligning med den skæbne, som Führerens stedfortræder har gennemgået.

Den virkelig livslange torturfængsling af den gamle mand, som fredens martyr nu er blevet til, skulle mærke nationalsocialismen og vidne om, at den var et forbryderisk sind. Men takket være denne store og ædle nationalsocialists beundringsværdige holdning blev denne fængsling til en flammende anklage mod hykleriet, elendigheden og nederdrægtigheden i den minusverden, som sejrsmagterne under Anden Verdenskrig pålagde folkene.

Citadellet i Spandau, hvor Rudolf Hess er levende begravet, er for os allerede et monument for storhed, værdighed og ærefuldt offer, et mindesmærke for loyalitet selv til døden - det er emblemet for vores uovervindelige tro, som vil sejre trods had, forfølgelse og foragt. Rudolf Hess' ånd og eksempel ledsager os på denne vej.

Men selv om fredslødsens offer, som allerede har varet 4½ årti, overskygger alt, og vi kun kan værdsætte dette ekstraordinære liv for nationalsocialismen tilstrækkeligt ud fra hans synspunkt, er Rudolf Hess ikke kun et forbillede som fange, men også hans liv i kampperioden og hans holdning i de lykkelige år ved magten viser os en ægte nationalsocialistisk lederpersonlighed:

Rudolf Hess var allerede før 1923 en af aktivisterne i det unge NSDAP. Adolf Hitler nævner ham i ære i forbindelse med den allerførste halkamp, som blev fødslen af SA. Efter den mislykkede nationale opstand den 9. november 1923 blev Rudolf Hess ligesom Føreren fængslet i Landsberg, hvor han blev Førers sekretær og uundværlig hjælper i arbejdet med "Mein Kampf". Ud af dette tætteste åndelige fællesskab mellem Føreren og hans senere stedfortræder blev denne

grundlæggende bog for nationalsocialismen født - med Rudolf Hess, der helt uselvsk underlagde al sin viden og alle sine evner til Føreren og med sin fuldstændige hengivenhed og ubetingede tro konstant ansprede Føreren til at fuldføre værket.

Som Førerens sekretær blev han værdsat og for det meste undervurderet af de fleste partifæller, selv under kampen. Han var ikke en af de store ledere på kampens tid; det lå ikke i hans natur at skubbe sig selv i forgrunden. Han opfattede sit liv som en tjeneste for den geniale Fører, i hvem Tyskland, ideen og partiet var forenet - han tænkte aldrig på at rekruttere personlige tilhængere, han længtes aldrig efter selvstændig magt.

Hans store time kom derfor først, da han i 1933, helt overraskende for hele partiet, blev udnævnt til førerens stedfortræder i partianliggender og senere rigsminister, da føreren selv nu var helt optaget af at opbygge den nye stat og så sig selv mindre og mindre som partileder.

I begyndelsen blev Rudolf Hess fejlagtigt anset for at være en temmelig bleg og diskret personlighed, men det viste sig snart, at han som næppe nogen anden var kvalificeret til at påtage sig dette vanskelige embede. Som stedfortræder for Føreren, som evig og ubestikkelig idealist og i ubegrænset loyalitet og disciplin over for Adolf Hitler voksede Rudolf Hess op til at blive partiets samvittighed: Enhver, der følte sig uretfærdigt behandlet, enhver, der havde berettiget kritik at fremsætte, henvendte sig tillidsfuldt til Rudolf Hess, hvis retfærdighedssans, ansvarsfølelse og trods sin høje stilling kammeratlige indstilling var kendt overalt. Sådan oplevede partikammeraterne ham.

Folket kendte ham imidlertid som den omsorgsfulde protektor for det tyske folk i udlandet, følte sig tiltalt i sin sjæl af hans bevægende juletaler og oplevede ham som Adolf Hitlers mest glødende beundrer, hvis hemmeligste ønsker og tanker han kendte som ingen anden.

Hans idealisme, hans oprigtighed kunne ikke engang betvivles af modstanderne af Det Tredje Rige - han vandt respekt, selv før hans tragiske skæbne indtraf, langt ud over kredsen af overbeviste nationalsocialister.

Rudolf Hess kendte som ingen anden Führerens tanker, som ingen anden vidste han, hvor meget Føreren led under broderkrigen med England efter 1939, og han søgte efter måder at afslutte denne konflikt, som var lige så meningsløs som tragisk, på vilkår, der var tålelige for begge parter. Han talte ofte om dette med sin stedfortræder og fortrolige og tænkte højt, at det måtte være muligt at finde nogen, der kunne skære igennem denne tilsyneladende håbløse skæbneknode, så freden kunne genoprettes. Og igen og igen sagde han, at han ikke havde noget imod

England, at han ikke ønskede at ødelægge riget, men endda at beskytte og styrke det, at han i sidste ende stræbte efter en alliance og ville være parat til at acceptere de mest generøse fredsbetingelser.

Det vil nok for evigt forblive uvist, om Adolf Hitler beordrede eller lod sin stedfortræder foretage historiens enestående fredsflyvning - men da Rudolf Hess sprang med faldskærm over England for endelig at få fredsforhandlinger i gang, kom han som parlamentariker, han kom med konkrete forhandlingsforslag, der svarede nøjagtigt til Adolf Hitlers ideer.

I lange, spændte timer ventede Føreren på et tegn på, at fredsflyvningen var en succes, og at England ville være parat til at give efter; men skæbnens time, som kunne have reddet Europas magt og verdens anseelse og ført til en ægte fredsordning, gik ubrugt forbi - den britiske regering ønskede denne krig, som ikke blot ville ødelægge Europa, men også dens eget imperium og underkaste verden to nye supermagter; den ønskede den under pres fra jødiske og amerikansk-amerikanske kredse og tør den dag i dag ikke frigive dokumenterne om Rudolf Hess' fredsflugt til offentligheden, så denne krigsvilje ikke bliver kendt. Derfor er disse dokumenter blokeret indtil ind i det næste årtusind, derfor må Rudolf Hess ikke frigives - løgnene og hykleriet fra minusverdenen, som holder det nationalsocialistiske Tyskland ansvarlig for krigens elendighed og efterkrigstidens elendighed, må ikke komme frem i lyset - derfor forbliver fredens martyr i fængsel, Derfor må han ikke tale om sin fortid, og derfor er hans skriftlige optegnelser ødelagt - men hvor Rudolf Hess må tie, råber stenene i hans fængsel, hvor han er blevet tortureret til døde, dag efter dag, nat efter nat, år efter år, årti efter årti - de råber på hævn og retfærdighed, på sandhed og frihed. Det er også vores skrig, vi, som i Rudolf Hess ærer den ædleste af alle nationalsocialistiske lederpersonligheder!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver dem begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are non-White immigration, culture dilution, and re-orientation.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!